



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

28e jaargang no 01; 22 september 2024

Contactpersoon voor **29 september**: Anneke Kramer

Kopij voor de zondagsbrief inleveren voor **donderdagavond 26 september 18.00 uur**

wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Thema: Veelkleurig(e) Dromen

Voorgangers: ds. Henri Pap en ds. Helene van Noord

Muziek: Driv'n

Lezingen: Genesis 37, 1 – 10 en Genesis 37: 11-36

Liederen: Orgelspel vooraf en samen zingen voor de dienst: Opwekking 642 De Rivier (Driv'n samenzang); Aanvangslied: NLB 975, v1 en 3; Klein Gloria NLB 195; Glorialied: Alles wat adem heeft – Sela; Opwekking 404 Wij gaan op weg; NLB 80, v. 1 en 7; NLB 973; Slotlied: NLB 657

Organist: Wietse Meinardi

Ouderlingen: Dick Brouwer en Sjaak Goedvolk

Diakenen: Rinke van Veen, Annemieke Korf en Machteld Koning

Koster: Jurjen van der Veen

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Martin Vrieling (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.

U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>

***Informatie** over het Startweekend en uitleg van het liturgisch bloemstuk voor de gezamenlijke startzondag op 22 september 2024: **zie bijlage!**

Collectes: 1. Kerk in Actie: Zending Syrië; Vredeszondag; Bouw de kerk in Syrië weer op.
2. pastoraat en erediensten; 3. onderhoud gebouwen

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst: voor kinderen van 0 tot 4 jaar o.l.v. Frank de Graaf en Mereth de Jong

Kindernevendienst: voor kinderen van de basisschool.

Bloemengroeten:

De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar dhr. en mevr. Wilzing,

De bloemen vanuit Vredenoord gaan als hartelijke groet naar mevrouw W. Hindriks-Kuipers,

De bloemen namens De Ontmoeting gaan naar Joke en Jan Harmens Bergveld.

Met een bemoedigende groet van ons allen!

De bloemen namens De Bron gaan met een hartelijke groet en als bemoediging naar de heer en mevrouw Oosterhof- Zwiers.

Bedankt voor de bloemen vanuit de kerk en de kaartjes en telefoontjes welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in de Boshof en thuis.

Hartelijke groet, Janny Hof

Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk! Een opkikkertje in een zware tijd waarin ik Matty erg mis! Ook dank voor de groeten van vele kerkgangers! Helaas kan ik door een handicap de diensten niet bijwonen maar ik volg wel via Youtube. Sterkte met alle veranderingen in de komende maanden! Jack van der Male.

Wijkgemeente Jozefkerk: Omzien naar elkaar

We leven mee met Herman en Drieneke van der Wilk; Herman verblijft in de Boshof, Beilerstraat 38, 9401 PM; Joke Barelds-Bomhof; Jan en Neeltje Olijve; Remmy van de Liefvoort -van der Velde, (Tijdelijk WZA). We wensen alle zieken en hen die te maken hebben met een afnemende gezondheid de kracht en troost van God toe. Pastoraal bezoek kunt u (laten) vragen via pastoraat@jozefkerk-assen.nl of bellen: Grietje van Selst, 06-37473766

Vanmiddag: Musica pro Deo 16:00 uur: cantatedienst Adventskerk

Koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard brengen Cantate BWV 192 "Nun danket alle Gott" en het motet Lobet den Herrn ten gehore. Als aanvulling op de korte cantate zal het koor het prachtige en virtuose motet 230, 'Lobet denn Herrn' zingen. Dit motet is geschreven op de tekst van psalm 117. Voorganger is *Ds Peter van de Peppel*. *Wietse Meinardi* bespeelt het kistorgel en het hoefdorgel. Vocale solisten zijn: *Clarisse Planchais*, sopraan en *Jitze van der Land*, bas. Voor de volledige toelichting kijk op www.vredenoord-assen.nl

Activiteiten in de wijkgemeente:

Woensdag 12.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (voorganger ds. G.O. Sander)

Geloofsgesprekken

Door verschuivingen en afzeggingen zijn er zijn nog een paar plekken over voor de eerste gespreksronde in september: op donderdagmiddag 26 september (14.30 uur, Opstandingskerk) en op dinsdagmiddag 1 oktober (14.30 uur, De Bron) en.

U kunt zich ook al opgeven voor de gespreksrondes in oktober en november bij: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl, of telefonisch op dinsdag- en donderdagmorgen, 0592 312 056.

De voorbereidingsgroep geloofsgesprekken

Gemeentebijeenkomst 26 september

De wijkkerkenraad van De Drieklank en de algemene kerkenraad nodigen u mede namens de andere wijkkerkenraden van harte uit voor een algemene gemeentebijeenkomst op donderdag 26 september in De Bron, aanvang 19.30 uur. Deze bijeenkomst organiseren we in het kader van het met elkaar toewerken naar het één gemeente vormen met ingang van 2025. Onderwerpen die we aan de orde laten komen deze avond zijn in ieder geval

- * de voortgang van de verschillende taakgroepen die nu actief zijn
- * de diensten vanaf 2025
- * de financiële meerjarenraming
- * de (visie op) diaconale presentie
- * de dan gestarte gemeentegesprekken.

Weet u welkom! We hebben koffie/thee vooraf en een drankje/hapje aan het einde.

De volgende gemeentebijeenkomst staat gepland op maandag 4 november, 19.30 uur in de Opstandingskerk.

Diedrik Pepping, voorzitter De Drieklank

Gerard Schoep, voorzitter AK

Volgende week zondag

29 september hoopt voor te gaan ds.J. Thanghé te Sellingen

De negende alweer! We staan aan de vooravond van weer een rit naar Oekraïne. Eind oktober brengen we in samenwerking met Hope4Ukraine een schoolbus en een vrachtwagen vol landbouwmachines en veel humanitaire spullen naar Novovorontsovka. Dat dergelijke signalen van concrete hulp en morele ondersteuning veel doet blijkt uit het ingezonden stuk (Verwoeste huizen) in het jongste Kerkblad. Nu de herfst en winter naderen is onze hulp voor Novovorontsvka een lichtpunt. Met uw support in welke vorm dan ook (dank daarvoor!) lukt het ons om de hoop op andere tijden in Oekraïne levend te houden. Met vriendelijke groet Henk Siekmans. Mail: sta.op.voor.oekraine@gmail.com

Save the date!

Voor zondag 13 oktober staat er weer een leuke activiteit gepland. Dit is georganiseerd vanuit de GGG groep (Gemeente Groei Groep), om elkaar beter te leren kennen.

U bent met uw gezin van harte welkom in de Jozefkerk van 15:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.

We starten de middag met een activiteit en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd vragen we u zelf mee gebracht eten mee te nemen, wat we op een buffet zullen zetten zodat we met elkaar en van elkaars eten kunnen proeven. Na het eten sluiten we de middag gezamenlijk af met het zingen van wat liederen.

Wanneer de volgende activiteit is, kunt u lezen in de Zondagsbrief.

Groeten namens de GGG groep, Krista Tuijtel en Nienke Gaasbeek.

Startweekend 2024

We beginnen het nieuwe seizoen, dat met al zijn spannende en bewogen uitdagingen voor ons ligt, op een feestelijke wijze, rondom het thema Veelkleurig(e) Dromen.

Zaterdag 21 september is de "aftrap". Wie van wandelen houdt kan zich tussen 18.45 e 19.00u melden bij de Jozefkerk, voor een wandel-opdrachten-tocht door het centrum van Assen. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Wie niet van wandelen houdt, of dat niet meer kan, is vanaf 19.30 van harte welkom in de Jozefkerk voor een rondleiding door het gebouw en uitleg over de geschiedenis ervan.

Om 20.00 wordt de nieuwe huisstijl van de nieuwe Protestantse Kerk in Assen (vanaf januari 2025) gepresenteerd. Daar kan vervolgens op gedronken worden. Omdat de (meeste) wandelaars dan nog niet terug zullen zijn, wordt de presentatie (en de toast) nog een keer herhaald om 21.00u

Zondag staat de koffie klaar in de kerkzaal vanaf 9.30u. Graag zélf een kopje of beker meenemen! Iedereen die koekjes of cake (of anderszins) gebakken of gekocht heeft voor bij de koffie kan dat inleveren bij de keuken in de hal.

De Eredienst begint om 10.00u. Deze wordt feestelijk begeleid door Driv'n en door organist Wietse Meinardi. In de dienst wordt Gerrit Drogts als diaken bevestigd. Er is kindernevendienst en oppasdienst. De voorgangers zijn ds. Hendri Pap en ds. Helene van Noord. Zij nemen ons mee in het verhaal van Jozef en zijn broers, te beginnen met Genesis 37.

Na de kerkdienst is er koffie met de lekkernijen die, hopelijk, door verschillende gemeenteleden zijn meegebracht. Vanaf 11.30 starten verschillende activiteiten, die hieronder op een rijtje staan. We besluiten het feest met het samen nuttigen van de zelf meegebrachte lunchpakketjes en rond de klok van 13.30 ruimen we met elkaar op.

Later op de dag zijn er nog mooie diensten in de Adventskerk en in de Jozefkerk. Kortom een weekend om niet te willen missen. Graag dus tot zaterdag en/of zondag, Hartelijke groet namens álle voorbereiders, Helene van Noord

Nog even op een rijtje:

Zaterdagavond 21 september

- 19.00u start wandeltocht vanuit Jozefkerk
- 19.30 (voor niet wandelaars) rondleiding in Jozefkerk
- 20.00u én 21.00 u. presentatie van de nieuwe huisstijl vanaf 2025

Zondag 22 september

- 9.30u ontvangst met koffie (eigen beker meenemen)
- 10.00u kerkdienst: Veelkleurig(e) Dromen m.m.v Driv'n en Wietse Meinardi
- 11.15 tot ongeveer 13.00: koffie, thee, fris en vrolijke activiteiten (zie zondagsbrief)
- 13.00u afsluiting met lunch (eigen lunchpakketje meenemen)
- 14.45u Jeugdactiviteit bij de Baggelhuizerplas.
- 16.00u Musica pro Deo in de Adventskerk
- 19.00u Welkomstdienst in de Jozefkerk



**Uitleg van het liturgisch bloemstuk voor de gezamenlijke startzondag op 22 september 2024
Door: Riet Hes**

**Een bijzondere en belangrijke gebeurtenis die mij al maanden geleden inspireerde voor dit symbolische, liturgische bloemstuk over Geloof, Hoop en Liefde.
Spontaan melde een echtpaar uit de Jozefkerk aan om mijn ontwerp te realiseren.**

Het symbool Geloof, Hoop en Liefde sluit mooi aan bij het verhaal over de ‘veel kleurige mantel van Jozef’, dat vertelt over het leven van Jozef.

Geloof; het kruis staat voor het geloof in Christus. Jozef geloofde echt dat zijn dromen van God kwamen. Zalig die niet gezien hebben en toch geloven.

Hoop; het ankerkruis staat voor hoop. Jozef bleef op God hopen ondanks dat hij jaren onterecht gevangen zat. Laten wij hopen dat we elkaar echt de ruimte geven in onze verschillende geloofsbelevingen.

Liefde; toen Jozef onderkoning was en zijn broers ontmoette kon hij vanuit Gods gezindheid zijn broers vergeven en in liefde ontmoeten. Laten we hopen dat ook wij in deze gezindheid elkaar in liefde respecteren, zodat een ieder zich welkom en thuis kan voelen in de veelkleurige, nieuwe, gezamenlijke Protestantse kerk van Assen.

Aan de zijarmen van het kruis zijn linten verbonden, die de kleuren van het kerkelijk jaar vertegenwoordigen. Iedere zondag met zijn eigen kleur. De linten zijn verbonden met zes bloemstukken, die in een cirkel om het ornament staan. De cirkel als teken van oneindigheid en als teken van volmaaktheid. Om de voet hiervan liggen klimopraken als symbool van Gods grote trouw.

In de 6 bloemstukken zijn vele kleuren verwerkt, deze vertegenwoordigen:

- 1. de veelkleurigheid van de samengevoegde gemeentes**
- 2. vele kleuren, ieder met zijn/haar persoonlijke talenten**
- 3. en als symbool voor de veelkleurige mantel van Jozef**

**De zes bloemstukken met het symbool vormen samen het getal zeven, een heilig getal.
Vanwege het samen gaan van de gemeentes zijn de bloemstukken gemaakt door Margreeth Moesker van de Bronkerk en Riet Hes van de Jozefkerk.**