



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

28e jaargang no. 1 ; 15 september 2024

Contactpersoon 22 september 2024: Geertje Bolland

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 19 september 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl | www.sca-assen.nl

Thema: Vieren, delen en dienen

Voorganger: dhr. Henk Binnekamp

Liederen: NLB 24: 1, 2 en 3; Klein Gloria (NLB 195); NLB 305; Wij gaan voor even uit elkaar: NLB 72: 1, 4 en 7; NLB 791: 1, 3, 4 en 5; NLB 392; NLB 365: 1, 4, 5, 6 en 7; NLB 886; NLB 975: 1, 3 en 4

Schriftlezing: Jesaja 25: 6-8, Handelingen 2: 43-47 en 6: 1-6, en Johannes 6: 1-15.

Muziek: Johan Gerkes, orgel

Ouderling: Arno Visser

Diaken: Natasha Bouwmeester, Luuk Oosterhuis, Anneke Geertsema

Koster: Dick Brouwer

AVO-team: Kevin Meiland (presentatie) en Martin Vrieling (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.

U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>.

Collecte:

1. KerkinActie – Werelddiaconaat Colombia- Seksueel misbruik van jongeren stoppen
2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen. Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door overboeking op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het betreffende collectedoel.

Oppasdienst De oppasdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door Bert Gunnink en Claudia Ismail

Nevendienst Er is nevendienst voor kinderen van de basisschool o.l.v. Yvonne Oosterhuis

Thema: Hizkia bidt of hij langer mag leven.

Hizkia wordt erg ziek en zal sterven. Gods profeet Jesaja vertelt hem dat. Dat vindt hij verschrikkelijk, omdat hij nog zoveel voor Gods volk zou willen betekenen. Hij gaat bidden. De profeet Jesaja komt terug en mag hem beloven dat hij nog vijftien jaar zijn werk doen. Niet alle gebeden worden waarschijnlijk zo duidelijk beantwoord als bij koning Hizki

Volgende week

In de **morgendienst** van aanstaande **zondag 22 september** – de Startdienst - hoopt voor te gaan ds. Hendri Pap uit Kerkenveld. Meer informatie over het programma van het Startweekend verderop in deze Zondagsbrief.

Omzien naar elkaar

We leven mee met Herman en Drieneke van der Wilk,; Janny Hof; Joke Barelds-Bomhof; Jan en Neeltje Olijve,. Berend Huizing is verhuisd naar Arendstate.

Ook wensen we alle zieken en hen die te maken hebben met een afnemende gezondheid de kracht en troost van God toe. Wilt u bezoek? Neem dan contact op met uw contactpersoon of wijkouderling. U kunt het ook (laten) vragen via pastoraat@jozefkerk-assen.nl of bellen: Grietje van Selst, 06-37473766

Uitnodiging

Op dinsdag 17 september wordt Herman van der Wilk 80 jaar.

Als je hem wilt feliciteren ben je welkom tussen 14.30 en 17.00 uur in De Vinkenhof in de Boshof, Beilerstraat 38,

9401 PM

Drieneke van der Wilk

Bloemengroet

De bloemen gaan ter bemoediging met een groet van ons allen naar dhr. J. van der Male, Hoekbree 101, 9403 GR Assen.

Wij gedenken Janna Mulder-van Hoorn

Zij is op zaterdag 7 september na een periode van afnemende gezondheid toch nog plotseling overleden. Zij woonde met haar man Gerrit lang aan de Merwedestraat, de laatste tijd aan de Van Heuven Goedhartlaan. Ze is 74 jaar geworden. Janna had een ruim hart en was warm betrokken bij de mensen. Zowel in haar werk bij het GGZ als in haar kerkenwerk als ouderling stond ze velen bij met een luisterend oor en met wijze raad.

Wij leven mee met Gerrit Mulder, met zoon, schoondochter en kleinkinderen. Correspondentieadres: Van Heuven Goedhartlaan 112, 9406 CS Assen.

Activiteiten in de wijkgemeente

Zondag 15 september (vanavond): Taizéviering (Adventskerk, 19.00 uur)

dinsdag 17 september: Open Zangavond CMA (De Bron, 19.30 uur)

woensdag 18 september: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. R. Koopmans)

donderdag 19 september: informatieavond diaconie 'Wat geeft het'. stichting Chagos (Jozefkerk, 19.00 uur)

zaterdag/zondag 21/22 september, Startweekend Jozefkerk

zondag 22 september: Welkomdienst (Jozefkerk, 19.00 uur)

zondag 22 september: Musica Pro Deo cantatedienst (Adventskerk, 16.00 uur)

Vanuit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad kwam afgelopen maandagavond bij elkaar, om met elkaar van gedachten te wisselen over de door de Algemene Kerkenraad genomen besluiten die als ingrijpend worden ervaren. Hieronder een korte impressie van hetgeen aan de orde is geweest.

1. Na de opening is stilgestaan bij het afscheid van Daan Kraan, die om persoonlijke redenen helaas het ambt van diaken moet neerleggen. Een ambt die hij, zoals hijzelf memoreerde, met veel liefde voor God en Zijn kerk, jarenlang op verschillende wijze heeft uitgeoefend. De kerkenraad is Daan dankbaar voor zijn jarenlange inzet.
2. In de Zondagsbrief van 14 juli bent u door de Algemene Kerkenraad op de hoogte gesteld over de besluitvorming omtrent de erediensten vanaf 12 januari 2025. Een besluit dat binnen de gehele wijkkerkenraad en voor een groot gedeelte van de wijkgemeenteleden als ingrijpend is ervaren. De wijkkerkenraad heeft daarom uitvoerig stil gestaan bij de gevolgen van deze besluitvorming voor de borging van de open confessionele identiteit binnen de Protestantse Gemeente van Assen. Centraal staat daarbij de vraag of de besluiten van de AK voldoende recht doen aan de borging van de open-confessionele identiteit binnen die veelkleurige gemeente per 1 januari 2025, waarbij nu met name ook is besloten tot één ochtenddienst. In dit beraad heeft de wijkkerkenraad ook de conclusies uit een brief betrokken die hij vanuit de gemeente had ontvangen. Uiteraard kan en wil de wijkkerkenraad een brief vanuit de wijkgemeente niet afdoen door dit bericht in de zondagsbrief. Daarom wordt er op korte termijn een gemeentevergadering uitgeschreven om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen die in deze brief zijn geuit en de gevolgen van de besluitvorming binnen de Algemene Kerkenraad. **Deze vergadering is gepland op woensdagavond 25 september. Noteer dit dus alvast in uw agenda.** Voorafgaande aan deze avond zal de wijkkerkenraad de gemeente kenbaar maken hoe hij hierin staat. Daarnaast zal de wijkkerkenraad zijn verontrusting komende maandag met de andere wijkkerkenraden delen.
3. Omdat de avond al ver was gevorderd na deze gedachtewisseling, is besloten om de wijkkerkenraadsvergadering komende maandagavond, na de gezamenlijke ontmoeting tussen de wijkkerkenraden, voort te zetten.

(René de Vries, scriba)

Geloofsgesprekken

Deze week zijn de e-mails voor de geloofsgesprekken die in september/begin oktober plaatsvinden verstuurd. Heeft u zich wel opgegeven en niets ontvangen? Misschien zit de e-mail in uw spambox. Neem anders contact op met het Kerkelijk Bureau.

Er zijn al 150 aanmeldingen voor de eerste gesprekronde binnengekomen. Maar er is nog plaats! Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog voor dinsdag 1 oktober 's middags en donderdag 2 oktober 's avonds. U kunt zich opgeven: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl, of telefonisch op dinsdag- en donderdagmorgen, 0592 312 056.

De voorbereidingsgroep geloofsgesprekken

Wat Geeft Het!

Tijdens de geldwervingsactie **Wat Geeft Het!** van de diaconie van de Protestantse Kerk Assen geeft u bijdragen aan verschillende sociale initiatieven in Assen en ver weg. We vinden het belangrijk dat u inzicht krijgt wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De diaconie heeft daarom verschillende organisaties gevraagd om de komende periode een presentatie te geven over het werk dat zij doen dat u mede mogelijk maakt.

Op donderdagavond **19 september** zal de eerste informatieavond plaatsvinden over Stichting Chagos. Deze stichting ondersteunt het Endulen Hospital in Tanzania, een ziekenhuis in de omgeving van de Ngorongorokrater dat zorg biedt aan de plaatselijke Masai-bevolking. Het ziekenhuis geeft zorg aan een gebied van 8292 km² waar meer dan 90.000 arme Masai wonen. Zij zijn voor de medische zorg geheel afhankelijk van het Endulen hospital. De avond zal plaatsvinden in de Jozefkerk en start om 19.00 uur. Van harte welkom!

College van Diakenen

Zangavond CMA

Het Christelijk Mannenkoor Assen organiseert op **dinsdag 17 september as om 19.30 uur een OPEN ZANGAVOND, in de Bron**, Einthovenstraat 28 te Assen. De uitnodiging is voor zowel mannen als vrouwen. Ervaar de sfeer en de entourage van het zingen met een groot koor. Het duurt tot 21.30 uur en in de pauze ontvangt u een consumptie. De avond staat onder leiding van dirigent Bert Duijst.

Taizéviering Stadsklooster Assen - Adventskerk

Op zondag 15 september 2024 wordt er in de Adventskerk vanaf 19.00 uur weer een Taizéviering gehouden. Het thema is "Mijn vrede geef ik u". Voorganger is ds. Peter van de Peppel, Peter Siebesma begeleidt de liederen op de vleugel, Berta van der Kolk speelt fluit en Beam Geelkerken viool. Wie voor de viering het 4-stemmig zingen mee wil oefenen met de zanggroep wordt uitgenodigd tussen 18.15 en 18.50 uur.

Welkomdienst 22 september

Zondagavond 22 september starten de welkomdiensten van het seizoen 2024-25 weer.

THEMA: Minder is Meer, Less is More.

Voorganger: MAURITS LUTH, Baptistenpredikant te Kampen.

Muzikale bijdrage: Gospelkoor Living Waters uit Genemuiden o.l.v. Harrie Stijf.

Orgelbegeleiding: Gerwin van der Plaats uit Kampen.

Plaats en tijd: Jozefkerk Assen, kerk open vanaf 18.15, samenzang vanaf 18.45 uur. Aanvang dienst 19.00 uur.

22 september Musica pro Deo 16:00 uur: cantatedienst Adventskerk

Koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. *Marion Bluthard* brengen Cantate BWV 192 "Nun danket alle Gott" en het motet Lobet den Herrn ten gehore.

Voorganger is *Ds Peter van de Peppel*. *Wietse Meinardi* bespeelt het kistorgel en het hoefdorgel. Vocale solisten zijn: *Clarisse Planchais*, sopraan en *Jitze van der Land*, bas.

Voor de volledige toelichting kijk op www.vredenoord-assen.nl

Programma Startweekend 21 en 22 september

In het Kerkblad is het al een beetje aangekondigd dat we als drie wijkgemeenten samen de start van ons bijzondere seizoen vieren. Het programma voor het Startweekend ziet er als volgt uit:

Zaterdagavond kan iedereen vanaf 19.00 u meedoen aan een wandeling door de stad. Vertrek vanaf de Jozefkerk. Voor niet wandelaars is er om 19.30 een rondleiding in de Jozefkerk. En in de kerkzaal wordt om 20.00u én om 21.00u (2 x dus) de nieuwe huisstijl gepresenteerd, die we vanaf januari 2025 als nieuwe Protestantse Gemeente gaan voeren.

Zondag staat vanaf 9.30u de koffie klaar. De dienst begint als altijd om 10.00u . Na de dienst is er koffie met wat lekkers en begint er een leuk activiteitenprogramma:

- samen een mooie jas voor Jozef maken
- zeefdrukken (bijvoorbeeld een tasje met het nieuwe logo, tegen een kleine vergoeding)
- levend Ganzenbord: kom niet net als Jozef in de put of in het gevang
- ontmoeting en gesprek rondom de “kletsput”

Tijdens de activiteiten maken koffie en thee plaats voor frisdrank, ijs, e.a. We besluiten de ochtend rond 13.00u met het opeten van de zelf meegebrachte lunch pakketjes.

In de middag is er voor de jeugd van alles te doen bij de Baggelhuizerplas.

Om 16.00u is er een Musica pro Deo dienst in de Adventskerk

Om 19.00u is er een Welkomstdienst in de Jozefkerk

Benodigheden voor de Startzondag

Onder het motto vele handen maken licht werk en samen maken we de afvalberg wat minder hoog, worden u en jij gevraagd om voor de startzondag zélf een beker mee te nemen voor de koffie /thee. Dat scheelt namelijk een berg afwas en ook een bult wegwerptroep.

Verder zouden we het heel erg op prijs stellen als er vanuit de gemeente gezorgd wordt voor iets lekkers bij de koffie. Dat mag zijn een pak gekochte koekjes tot en met een eigen gebakken kruidkoek. Zolang het maar past op een servetje, smakelijk is en genoeg voor iedereen. Koekenbakkers en -kopers kunnen hun waar op zondagmorgen vóór aanvang van de kerkdienst kwijt bij de keuken in de hal van de Jozefkerk.

Samen eten lijkt ons een leuke afsluiting van een vrolijke ochtend. Om de organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden willen wij u en jou vragen om zélf een lunchpakketje mee te nemen. Voor koffie, thee en ander drinken wordt gezorgd. Leuk om tijdens het eten van de eigen bammetjes met de ander nog even terug te kijken en wellicht ook vooruit te kijken naar het komende seizoen.

Samengevat: graag zelf een koffie/thee beker meenemen. Voor de lunch eigen boterhammen mee. En voor bij de koffie/thee spontane inbreng gevraagd van lekkere dingen.