



Zondagsbrief Jozefkerk – Assen

27e jaargang no. 44; 14 juli 2024

Contactpersoon 4 augustus 2024: Geertje Bolland

Kopij voor volgende week inleveren voor **donderdagavond 1 augustus 2024, 18:00 uur**

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl | www.jozefkerk-assen.nl

Thema: Van God gebeden.

Voorganger: ds. Huib Marchand

Lezing: 1 Samuel 1

Liederen: Aanvangslied Psalm 139b: 1, 2 (Heer u doorgrondt en kent mij); Lied 195, Klein Gloria; Psalm 139: 7, 9, 14 (Gij hebt mij immers zelf gemaakt); Psalm 8b (Zie de zon, zie de maan); 'We gaan voor even uit elkaar'; Lied 152 in beurtzang (Mijn hart verheugt zich zeer); Lied 778: 1, 2, 3, 4, 5 (Here God ons liefst verlangen); Slotlied 150a (Geprezen zij God)

Muziek: Wietse Meinardi, orgel

Ouderling: Grietje van Selst

Diaken: Natasha Bouwmeester, Rinke van Veen, Jan de Wind

Koster: Wieger Vriezema

AVO-team: Kirsten Martijn (presentatie) en Andre Krake (video)

De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com.

U vindt het kanaal van de Jozefkerk op: <https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live>.

Collecte: 1. Diaconie 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen

Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het collectiedoel waarvoor uw gave bestemd is.

Oppasdienst De oppasdienst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door Nienke Gaasbeek en Mereth de Jong

Nevendienst: voor kinderen van de basisschool wordt verzorgd door: Krista Tuijtel en Tjits Mondria
Het bijbelverhaal komt uit Genesis 7: 10 – 9: 7, **De zondvloed**

Vorige week hoorden we dat God tegen Noach zei dat hij gered zal worden, als hij de ark bouwt en daarin gaat. Maar het is angstig om veertig dagen storm en regen mee te maken, om te zien dat alles en iedereen op aarde sterft. Daarom geeft God Noach een teken. De duif en zijn olijfblaadje zeggen: kijk, God doet wat Hij jou heeft beloofd.

God zegt ook: Ik zal de aarde nooit meer door water laten vergaan. Mensen zijn tegen God in blijven gaan, maar door de regenboog worden wij er steeds aan herinnerd: God is trouw!

Omzien naar elkaar

Wij wensen alle zieken en ook hen die zelf, of als mantelzorger, te maken hebben met afnemende gezondheid, de troost en moed van God. "Hij is onze sterkte." En een belletje of kaartje van mede gemeenteleden zal hen goed doen.

Wilt u bezoek? Neem dan contact op met uw contactpersoon of wijkouderling. U kunt het ook (laten) vragen via pastoraat@jozefkerk-assen.nl of telefonisch: Grietje van Selst, 06 374 737 66.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar Joke van de Vrede-de Boer

Huwelijksjubileum

Wij feliciteren van harte dhr. en mw. Hofman-Smit, die op 25 juli 55 jaar getrouwd zijn.

Wij wensen hen Gods zegen en nog gelukkige jaren samen!

Bedankje

Bedankt voor de bloemen en de vele kaarten. *Willy Hogenesch*

Komende zondagen geen diensten i.v.m. zomersluiting

Zondag 4 augustus hoopt voor te gaan: drs. Bernie Wiegman.

Activiteiten in de wijkgemeente

woensdag 12:30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (ds. Guus Vos)

Vanuit de wijkkerkenraad

In deze zondagsbrief wordt u door de Algemene Kerkenraad op de hoogte gesteld over de besluitvorming omtrent de erediensten per 1 januari 2025. In een eerder stadium bent u geïnformeerd over de nieuwe organisatiestructuur (één kerkenraad met twee werkgroepen, colleges en taakgroepen). Voor velen binnen de wijkgemeente zullen deze besluiten als ingrijpend worden ervaren. De wijkkerkenraad vindt het daarom belangrijk om het gesprek met u als gemeentelid gaande te houden.

In verband met de zomervakantie zal de wijkkerkenraad u in september nader informeren over de wijze waarop wij met elkaar in gesprek gaan. Voelt u zich vrij om eerder naar uw kerkenraad te reageren.

Besluiten Algemene Kerkenraad

Afgelopen maandag heeft de algemene kerkenraad een aantal besluiten genomen met het oog op de ene Protestantse Gemeente Assen vanaf januari 2025. Deze besluiten liggen in het verlengde van de eerdere besluitvorming in februari jl.. Over een tweetal besluiten brengen we u via deze Zondagsbrief graag zo snel mogelijk op de hoogte.

1. Vanaf januari 2025 houden we onze zondagmorgendiensten in de Jozefkerk. Een taakgroep met o.a. afgevaardigden uit alle wijkgemeenten heeft hiervoor uitgangspunten, randvoorwaarden en twee scenario's gepresenteerd, namelijk één of twee diensten. Er lag geen eenduidig advies vanuit de werkgroep in de onderkenning dat het niet persé de liturgische verschillen zijn die de huidige wijkgemeenten van elkaar onderscheiden, maar vooral theologische verschillen (de 'kleuren'). Het verlangen om te komen tot een situatie waarin we als gemeente in één dienst op zondagmorgen samenkomen, werd breed gedragen. Of we direct hiermee starten of hier naar toegroeien, daarover ging met name de discussie in de algemene kerkenraad. Na een uitvoerige afweging van de verschillende argumenten voor beide scenario's hebben we besloten dat we vanaf 12 januari 2025 één dienst op zondagmorgen in de Jozefkerk gaan houden. In het vast te stellen dienstenrooster zal met name via de keuze van de voorgangers op een evenwichtige wijze recht worden gedaan aan de verschillende geloofskleuren binnen onze gemeente. Daarnaast kan in overleg met die voorgangers worden gevarieerd in liturgische vormen en zullen er ook vieringen zijn, in de middag en/of de avond, gericht op onze verschillende geloofsbeleving.

We beseffen dat we met dit besluit een groot deel van de gemeente erkennen in het verlangen om volledig samen te gaan na de eerdere besluitvorming, maar dat er ook gemeenteleden zijn die de stap naar één dienst in verschillende 'kleuren' als te snel ervaren. In combinatie met andere activiteiten, zoals de aangekondigde gesprekkingscirkels die in het najaar starten, hopen we dat het samen vieren, het samen leren en het samen dienen, zullen bijdragen aan het elkaar (verder) leren kennen en respecteren. Dit tot heil van God en onze naasten. De nieuw te vormen kerkenraad zal deze ontwikkeling samen met de in te richten werkgroepen periodiek evalueren.

2. Het College van Kerkrentmeesters heeft een principeakkoord bereikt met de Nederlandse Gereformeerde Kerk Assen-West over de verkoop van De Bron. Deze gemeente maakt momenteel al gebruik van de Bron. We hebben ingestemd met de condities van de verkoop en het CvK gemachtigd op basis hiervan de verkoop definitief af te ronden.

In de wetenschap dat de verkoop van De Bron pijn doet binnen onze gemeente, zijn we verheugd met de toekomstige eigenaar en het behoud van de plek om God en elkaar te ontmoeten.

Voor de overige besluiten en andere besproken punten verwijs ik u als gebruikelijk naar het eerstvolgende Kerkblad en het op onze website te plaatsen artikel.

Namens de AK, Gerard Schoep, voorzitter

Solidariteitskas

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten en waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen uit te kunnen voeren zijn niet alleen ideeën nodig, maar ook financiële middelen. En daar ontbreekt het sommige gemeente aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag af aan de Solidariteitskas. Wij vragen u om € 10,- per lid, waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Zo kunnen we het bedrag overmaken voor de mensen die dit niet kunnen betalen en het College kan hiermee extra activiteiten voor de Protestantse Kerk Assen bekostigen. Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas

Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau, ontvangen binnenkort een e-mail met een betaallink om de bijdrage voor de Solidariteitskas via iDEAL over te maken. Als op het Kerkelijk Bureau geen e-mailadres van u bekend is, ontvangt u een brief.

U kunt uw bijdrage voor de Solidariteitskas overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0373 715 714, of via de collecten in de Scipio app.

Medewerkers Kerkelijk Bureau

Orgelexcursie, georganiseerd door de Orgelkring Assen.

Zaterdag 20 juli: Orgelexcursie van 13:00 tot 17:30, georganiseerd door de Orgelkring Assen.

De tocht gaat naar Bovensmilde (Waterstaatskerk), Veenhuizen (Koepelkerk) – pauze met koffie in het Verenigingsgebouw – Norg (Margarethakerk) en Roden (Catharinakerk).

De tocht is met eigen vervoer en start om 13:00 in Bovensmilde. Uiteraard kun je ook later aanschuiven, kijk voor de tijden op www.orgelkringassen.nl

Geert Jan Pottjewijd vertelt in elke kerk iets over de orgels en organist Wietse Meinardi speelt op alle orgels een kort concert.

Vrije toegang, gift na afloop.

Van harte welkom bij deze excursie!

Sta op voor Oekraïne

Regelmatig stuur ik een foto van onze vredeskaars of van de vredesduif uit het raam van de Adventskerk als teken van verbondenheid met onze vrienden en inwoners van Oekraïne. Uit de reacties van Natalia en Andriy blijkt altijd dankbaarheid voor onze morele steun. Het moreel in Oekraïne stond en staat ernstig onder druk nu de Russen er niet voor terugdeinzen om meer en meer civiele doelen uit te zoeken om de bevolking te treffen. Afschuwelijk. Onze morele steun en hulp beperkt zich tot de bevolking van Novovorontsovka. Elders in Oekraïne verstrekken talloze hulporganisatie ook humanitaire hulp. Wij treffen voorbereidingen om wederom landbouwvoertuigen en een schoolbus daar naar toe te krijgen. Dat maakt daar het verschil! De IBAN van de diaconie van Vredenoord NL21 RABO 0373 7361 18 is beschikbaar voor een bijdrage aan het komende (9de) transport. Vermeldt daarbij: gift *Stichting Sta op voor Oekraïne*.

Henk Siekmans, Stichting Sta op voor Oekraïne.

Kerkenpad Aa en Hunze 2024

In Aa en Hunze vind je een aantal schitterende kerken. Tijdens het Kerkenpad, dat dit jaar plaatsvindt op woensdag 17, 24, 31 juli en 7 augustus, ga je op ontdekkingsstocht door het Drentse landschap, langs vijf kerken (Rolde, Grolloo, Gasselte, Gieten en Anloo) die het bezichtigen meer dan waard zijn. Drie van deze kerken stammen uit de middeleeuwen en alle hebben ze een bijzonder orgel.

Je kunt de route op de fiets, met de auto of te voet afleggen. Langs de route vind je diverse mooie plekjes om wat te eten of te drinken of voor een picknick.

Voor meer informatie: <https://www.rolderkerk.nl/kerkenpad-aa-en-hunze/>

Stichting Behoud Rolder Kerk, secretaris

Startzondag 22 september: een goed begin is het halve werk

Als we straks in september, hopelijk weer wat uitgerust, een nieuw seizoen starten dan weten we dat het in ieder geval een bewogen seizoen gaat worden, waarin onze wijkgemeenten ophouden te bestaan, waarin vierplekken losgelaten worden en waarin de nieuwe vierplek voor de nieuwe Protestantse Gemeente in Assen onderdak gaat bieden aan een veelkleurige gemeenschap. Goede reden om de start van dit bijzondere seizoen sámen te vieren als nu nog drie wijkgemeenten en wel op zondag 22 september. Waar? In de Jozefkerk natuurlijk!

Op en rond en vanaf de Startzondag beginnen we de verhalen van en over Jozef te lezen, zoals ze in het boek Genesis worden verteld. Gedurende het seizoen komen alle verhalen aan bod, net zolang tot Jozef en zijn broeders verenigd zijn. Maar we beginnen op 22 september met die kleurige mantel van Jozef. Want dat veelkleurige past ons.

Na de kerkdienst, waarin gastvoorganger ds. Hendri Pap samen met ds. Helene van Noord voor zullen gaan en waaraan Driv'n een muzikale rol zal spelen, zullen er een aantal activiteiten zijn. Zoals een stadswandeling, een speurtocht door de kerk (voor de kinderen), de presentatie van onze nieuwe huisstijl, en wat nog maar aan creatieve gedachten geboren gaan worden gedurende de zomer. En dit alles zal besloten worden met een gezamenlijke lunch.

Dit zijn allemaal mooie ideeën, die om nadere invulling en uitvoering vragen. ... en daar zijn helpende handen, creatieve geesten, sterke armen, kortom mensen voor nodig die het leuk vinden om vanuit de drie wijkgemeenten vorm te geven aan de start van het nieuwe seizoen. Enthousiast geworden? Of tenminste nieuwsgierig? Kom over en help ons om er een mooie, levendige, veelkleurige Start an te maken. Laat het weten aan Rimmie Panneman, email: a.panneman@home.nl of aan Helene van Noord email: h.van.noord@planet.nl.

Hartelijke groet, Rimmie Panneman en Helene van Noord